



WIE BEN IK?

Ik zal mezelf even voorstellen

Mijn naam is Diana, en ik woon samen met mijn gezin in Leiden. Ik ben gecertificeerd nagelstyliste. In januari 2002 ben ik begonnen met het volgen van cursussen om dit beroep te kunnen uitoefenen.

Al vanaf mijn geboorte heb ik een lichamelijke beperking. Ik heb een zwakke plek in mijn ruggenmerg, waardoor mijn benen niet helemaal goed functioneren. Ik loop daardoor wat moeilijk en mijn energie is beperkt. Voor lange afstanden maak ik dan ook gebruik van een rolstoel. Ik ben



altijd al een creatief persoon geweest, met interesse voor uiterlijke verzorging. En verzorgde handen en mooie nagels vind ik heel belangrijk. Ze zijn per slot van rekening ons visitekaartje. Het administratieve werk wat ik deed was niet meer te combineren met het huishoudelijk werk thuis en niet meer vol te houden vanwege mijn beperking. Dus heb ik in december 2001 mijn baan opgezegd. Maar ik wilde niet thuis gaan zitten en me alléén maar met het huishouden bezighouden. Ik heb me toen door Petra van Amsterdam (eigenaresse van Beauty Center Femme Fatale in Leiden) laten opleiden tot nagelstyliste. Ik heb alles met succes afgerond en ben dan ook in het bezit van de benodigde certificaten. Als je, zoals ik, een lichamelijke beperking hebt, is het niet altijd makkelijk om een geschikt beroep te vinden. En het beroep nagelstyliste is voor mij uitermate geschikt. Ik kan gewoon mijn eigen tijd indelen zodat het lichamenlijk niet te veel voor me wordt. Want vanwege mijn handicap kan ik helaas niet fulltime werken en duren de behandelingen wat langer dan gemiddeld. En wat ik ook erg belangrijk vind, het is heel goed te combineren met mijn twee dochters. Ik vind het beroep nagelstyliste na al die jaren nog steeds geweldig. En ik blijf het ook leuk vinden, ondanks dat ik niet altijd genoeg energie heb.